

Speech Marc, 50 jaar Wapper

Geachte genodigden, best vrienden,

1968.

Een mythisch jaar.

In heel de wereld ontstonden nieuwe stromingen die tot op de dag van vandaag ons wereldbeeld hebben bepaald. Het was een tijd om nieuwe ideeën een kans te geven, te breken met de gevestigde waarden en kansen te geven aan creativiteit, gelijkheid, ontplooiing, engagement, van geloof in mensen, enz.

Misschien is het niet helemaal toevallig dat, onder impuls van het veranderende wereldbeeld, in Edegem op heel bescheiden wijze, enkele scouts op initiatief van Akela gestart zijn met een sportvereniging voor mensen met een handicap. En dit in samenwerking met de 47^{ste} Akabe scoutsgroep Koningin Fabiola. Ik ben zeer verheugd dat enkele leden van de huidige leiding van deze groep hier aanwezig kan zijn.

Wapper was geboren! Het officiële gedeelte volgde op 6/10/1970 met de oprichting van Wapper vzw.

Van bij het begin van Wapper was het de bedoeling mensen met een handicap uit hun isolatie te halen, hen kansen te bieden tot integratie en sociaal engagement. Waarbij de sport in eerste instantie het middel was.

En akkoord, wat we toen als sport aanboden, is dat vandaag al lang niet meer. Want wat te denken van 100 meter achteruit rijden tussen twee lijnen of van kegelwerpen waarbij de kegel met de voeten moest gegooid worden? Rolstoelbasket werd gespeeld in rolstoelen die nu al lang de naam niet meer waardig zijn. Maar het was een begin, soms tegen de stroom in. Want niet iedereen, zelfs heel wat medici, waren niet overtuigd van het belang van sport voor mensen met een beperking.

Sport betekende op de eerste plaats geloven in de mogelijkheden van mensen met een handicap en niet langer meer vertrekken vanuit hun beperkingen. Het was ook de opstap naar integratie in de samenleving. Heel wat sporters met een handicap, ook binnen Wapper, bewezen dat ze met brio hun plaats in de samenleving konden opnemen.

Wapper heeft deze beweging altijd actief mee gestuurd, waarbij we steeds vertrokken vanuit de mogelijkheden van mensen, niet vanuit hun beperking. Alles was toen mogelijk, zoals ik zelf heb mogen meemaken.

<persoonlijk verhaal Marc>

Actieve militair, basketter in hart en nieren, MS, bleef actief in het leger, wilde niet in rolstoel. Artikel in Libelle-Rosita, in 1972, over Wapper en rolstoelbasket. Met een sluwe list (van mijn moeder) mijn vader zover gekregen om te gaan zien, rolstoel

stond klaar, is ingestapt en het leven van ons klein gezinnetje begon terug met een heel drukke agenda. Wapper heeft ervoor gezorgd dat we terug in de maatschappij stonden, uit ons isolement, en terug vele vrienden hebben kunnen maken.

Wapper groeide en is blijven groeien: zowel in het aantal leden en het aantal sporten dat we aanboden, maar ook in de talrijke grote sportevents die we doorheen al die jaren hebben georganiseerd: EK's, WK's, internationale toernooien, enz. Zo maakte Wapper doorheen de jaren naam als prima organisator.

Heel wat van onze atleten hebben op verschillende Paralympische Spelen zeer mooie resultaten behaald. Dat bewijst de indrukwekkende 'wall of fame' in ons clublokaal en hier in de zaal. Bekijk ook de tijdlijn van 1968 tot nu, indrukwekkend. Dank aan Dirk en Lou.

Wist je dat Wapper, sinds het bestaan en deelname aan de PS, staat voor 39% van de gouden medailles en 25% voor alle medailles in totaal. Toch wel een prachtige prestatie.

Maar hoe belangrijk topsport ook is als inspiratie voor nieuwe of jonge sporters, een constante in die 50 jaar geschiedenis is dat wij steeds nieuwe en dan vooral ook jonge sporters hebben gemotiveerd en ondersteund om te gaan bewegen en sporten. Daarom zijn we ook bijzonder trots op onze bloeiende jeugdwerking, waarbij we zoveel mogelijk jonge sporters op weg willen zetten.

Deze jubileumviering is geen eindpunt, integendeel.

Wij willen vandaag dankbaar terugkijken, herinneringen ophalen, oude vrienden van toen en nu terugzien.

Maar we willen vooral vooruit kijken: hoe zal Wapper de toekomst aangaan, wie willen we zijn over 5, 10, 20 jaar. Hoe spelen we in op nieuwe tendensen en veranderingen? Hoe blijven we nieuwe sporters aanspreken en bereiken?

Geen makkelijke vragen in deze tijd. Maar die gaan we zeker niet uit de weg! Sinds enkele weken is een groep van bestuurders, trainers, ouders en atleten gesprekken gestart over de toekomst van Wapper. Wie is Wapper vandaag en wie wil Wapper morgen zijn? Wat is onze visie en missie, hoe willen we deze in de toekomst realiseren zodat we zoveel mogelijk atleten met een beperking blijven bereiken. Deze toekomstgesprekken hebben enkele heel concrete actiepunten opgeleverd, waaraan we met iedereen die zich wil engageren voor Wapper, de komende maanden werk van zullen maken. Zodat Wapper in alle vertrouwen een boeiende toekomst tegemoet kan gaan.

Wapper is ook van naam veranderd: de Koning heeft ons de toelating gegeven om de titel "Koninklijke" toe te voegen aan onze naam, het is nu geworden: Wapper, Koninklijke G-Sport vereniging Antwerpen vzw.

Een club als Wapper kan maar bestaan dank zij het engagement van vele mensen, die elk met hun talent en deskundigheid zich voor de club inzetten. Wapper kan de omstandigheden, materieel, logistiek en financieel, scheppen waarin de club zich kan ontwikkelen, maar zonder geëngageerde vrijwilligers zijn we niets. En in dit kader zoeken, we ook nieuwe vrijwilligers voor allerhande taken en ook bestuurders die Wapper naar de toekomst brengen.

En we zijn niets, als we niet nodige subsidies ontvangen van de Stad en District Antwerpen, en van Sport-Vlaanderen. Tevens is het hoogst noodzakelijk dat we de nodige private sponsors vinden om de juiste financiële omstandigheden te scheppen om Wapper te laten doen wat ze moet doen. Ik wil mijn dank dan ook richten aan alle sponsors van Wapper.

We hebben een kleine doos gemaakt, waar diegenen die Wapper financieel willen steunen, hun bijdrage kunnen geven.

Daarom hou ik er tot slot aan als voorzitter, maar ook in naam van het hele bestuur van Wapper mijn welgemeende dank uit te spreken aan alle mensen die in de loop van die 50 jaar Wapper gemaakt hebben. Duizend maal dank vanuit het diepste van mijn hart.

<overgang naar de huldinging>

Wim Jacob: eerste voorzitter van Wapper vzw, spijtig genoeg kan de weduwe van Wim niet aanwezig zijn, maar het cadeau blijft gereserveerd.
Een zeer getalenteerde schermer.

André Vergauwen, mijn vader.

Was Voorzitter van Wapper van 1974 tot 1991. Onder zijn voorzitterschap is Wapper uitgegroeid tot één van de grootste G-Sport clubs in België. Tevens oprichter van de Europese rolstoelbasketbal federatie, medestichter van G-Sport-Vlaanderen, vroeger VLG en ook bestuurder van het BPC. Ik wil graag mijn moeder naar voor roepen om dit geschenk te aanvaarden in naam van de ganse Wapper gemeenschap

Marc Borgmans, opvolger van mijn vader in 1991. Sinds het ontstaan van Wapper, als wolfje binnen geloodsd als sporter, dan ondervoorzitter en dan voorzitter. Hij heeft Wapper geleid in moeilijke omstandigheden na het plots wegvallen van mijn vader. Zelfs zijn drukke bezigheden als apotheker in het Middelheim ziekenhuis weerhielden hem er niet van de club door woelige en rustige waters te leiden.

Sus Jacobs, opvolger van Marc Borgmans. Om Sus te beschrijven heb ik 2 dagen nodig, en die hebben we niet. Een scout in hart en nieren van de 1^{ste} St-Jacob scouts groep in Antwerpen. Veel van de vrijwilligers die Wapper helpen zijn oud scouts. Onze penningmeester, onze revisor, ex-lokaal verantwoordelijke en talloze andere oud scouts, die Wapper helpen, zowel financieel of als gewone vrijwilliger. Maar hij was een genie in het "aftroggelen" van financiële middelen voor Wapper. Hij heeft mij geleerd om dit ook te doen om zijn manier, en ikzelf en Wapper zijn hierom hem enorm dankbaar. Ik ga niet in details treden, want dan verraad ik de manier waarop hij het deed, maar Wapper was er goed mee. De familie van Sus kon niet aanwezig zijn, maar het cadeau is gereserveerd

Rita Cleuren, kan niet aanwezig zijn, doch heeft een enorme verdienste in de G-Sport. Secretaris van Wapper, Secretaris-Generaal van BPC. De leidende kracht achter de jaarlijkse sportkampen in Herentals en zoveel meer. Een weetje is dat het telefoonnummer van het Wapper secretariaat, ook het telefoonnummer was van het Koninklijk paleis, waar ze werkte op het secretariaat van verschillende Koninginnen. Je kan je inbeelden als je belde naar het secretariaat van Wapper, beantwoord werd met Hallo: Palais royal, koninklijk paleis, kan ik u helpen, je peut vous aider? En dan inhaakte, dit kan niet waar zijn. Rita, jou cadeau blijft gereserveerd.

Tante Jeanne, de moederkloek van Wapper. Zij was werkelijk de moeder van ons allen. Ik kan geen betere omschrijving vinden. Zij was er altijd om voor alle sporters te zorgen, eten, drinken, zelfs te slapen leggen. Zij is de moeder van alle atleten binnen Wapper. Dirk, graag overhandiging van het cadeau

Paula van Oudenrode, de drijvende kracht achter de vele nationale en internationale organisaties voor CP Voetbal en boogschieten. Op de tijdlijn staan ze vermeld en het zijn er vele. Was ook secretaris van Wapper, na Rita.

Dr. Rudi Chappel, revalidatiearts, onze clubdokter, bijna van in het begin van ons ontstaan, die overtuigd is dat sport voor mensen met een beperking van zeer groot belang was en is. Bestuurder van Wapper en door G-Sport Vlaanderen en BPC regelmatig uitgezonden als federatie arts naar verschillende PS. Maar een belangrijk werk voor Rudi, was de classificatie van de verschillende atleten zodat ze op basis van gelijkheid konden meedoen aan nationale en Internationale spelen.

Willy Tuymans, bedrijfsleider van Partner & Safety. Een belangrijke sponsor die onder andere ervoor gezorgd heeft dat we onze verwarmingsketel in het lokaal konden vervangen door een beter en zuiniger exemplaar. Tevens dankzij zijn bijdrage heeft Wapper een volledig aangepaste bus , waarmee we onze leden kunnen vervoeren van en naar trainingen en wedstrijden. En uiteraard zoveel meer, oa. hulp bij de aankoop van de zeilboot Wapper II.

EOS: Edegem oud scouts. Zoals je kunt horen en zien op de tijdlijn en foto's is de scoutsbeweging een belangrijk element in het bestaan van Wapper. Maar EOS is toch wel een uitschieter. Gedurende reeds meer dan 40 jaar, vervoeren zij iedere vrijdag onze tafeltennissers terug naar huis. Toch een geweldige prestatie. Mag ik iemand van EOS naar voor roepen.

Marc Vergauwen
Voorzitter Wapper vzw